



haptonomie praktijk

Schoneveld

18 december 2020

Beste mensen,

Voor sommige van jullie is dit de tweede keer dat we tijdens het therapie traject te maken hebben met strengere maatregelen en voor anderen is deze situatie nieuw. Net als in de praktijk wil ik graag starten met de vraag: Hoe is het op dit moment met jou? En je uitnodigen te vertrouwen op alles wat je al weet en kunt!

De reden van deze brief is dat de overheid besloten heeft dat complementaire therapeuten tot en met 19 januari geen cliënten mogen ontvangen in hun praktijkruimte. En haptotherapie wordt gezien als complementaire zorg. Dus samen in de praktijk werken mag niet.

#### Wat kan er tot 19 januari wel?

- Je mag me bellen, mailen of appen als je een korte vraag hebt.
- Wil je samen aan de slag, dan kan dat via een sessie beeldbellen. Je ontvangt dan een factuur op basis van de tijd die we samen aan het werk zijn (€ 1,60 per min). Tijdens de eerste lockdown werden deze sessies vergoed zoals de sessies in de praktijk. Ik ga er van uit dat dit nu ook zo zal zijn.

#### Praktische zaken

Om de kwaliteit en continuïteit te kunnen garanderen laat ik alle afspraken die al gemaakt zijn in mijn agenda staan. Wil je deze tijd gebruiken dan moet je dat minimaal de dag van tevoren aangeven. Als je niet gebruik wilt maken van beeldbellen dan blijft je afspraak alsnog staan voor als er vervroegde versoepelingen komen.

- Vanaf 19 januari tot en met 25 januari houd ik ruimte vrij om mensen met urgentie in te plannen. Je mag het de komende weken aangeven als jij urgentie voelt.
- Wil je een afspraak maken na 25 januari, dan kun je me mailen op [info@schoneveldhaptonomie.nl](mailto:info@schoneveldhaptonomie.nl) of appen / de voicemail inspreken op 0641147922. Ik neem dan contact met je op.

Voel je dat het niet goed met je gaat: neem dan contact op met je huisarts, psycholoog, psychiater of verloskundige. Zij mogen wel mensen ontvangen en kunnen met je meekijken naar wat er nodig is.



haptonomie praktijk

Schoneveld

Voel je vrij om te reageren op deze brief, met vragen of opmerkingen. Voor mij is het ook puzzelen en roeien met de riemen die ik heb.

Tot slot,

- Blijf uitreiken naar anderen
- Kijk met compassie naar jezelf
- Boos, bang, verdrietig of blij zijn kan allemaal
- Niks blijft hetzelfde, alles is in beweging
- Ruik, proef, voel, kijk, luister en blijf je vooral verwonderen

Warme groet,

Renata Schoneveld